

# Uitnodiging

12<sup>de</sup> Vlaams Congres Palliatieve Zorg

“De kunst van het verbinden”  
Over relaties in palliatieve zorg

Dinsdag 22 september 2015  
Cultureel Centrum Hasselt  
van 13u00 tot 18u30



## INFO/SPREKERS

Hoe hou je – in vaak moeilijke omstandigheden – verbinding met jezelf om tot verbinding te kunnen komen met je patiënt en zijn familie? En hoe blijf je goede zorg bieden zonder daarbij jezelf te verliezen? **Dr. Joke Bossers** licht dit toe vanuit haar jarenlange ervaring in de palliatieve zorg.

Hoe werk je als hulpverlener verbindend in de relaties tussen patiënten, familie en omgeving? Hoe stimuleer of initieer je verbinding in een gezinssituatie met bijvoorbeeld een relationeel onevenwicht, beladen levensverhalen, verschillen in waarden en normen en verschillende visies van gezinsleden op afscheid nemen van het leven? **Mevr. Else-Marie van den Eerembeemt** vertrekt vanuit de casuïstiek gebracht door Kristine Jacobs om concrete handvaten en een leerkader te bieden dat hierin ondersteunend kan zijn.

**Mevr. Magda Vandewiele** heeft jarenlang teams gecoacht in palliatieve zorg. Als geen ander werd ze geconfronteerd met crisissen in teams en kwetsbaarheden van mensen. Maar ze heeft ook het potentieel van mensen en teams mogen aanboren om samen sterker te staan in de patiëntenzorg en als team. Zij bouwt haar lezing verder op de casuïstiek gebracht door Karine Vanbuel.

Palliatieve zorg gaat niet om ‘met welke wetten en protocollen moeten we rekening houden om goede zorg te verlenen’ maar om ‘welke zorg is het best voor deze patiënt’. In een maatschappij die steeds meer op het individu gericht is zien we echter vaak het omgekeerde. Hoe staan wij samen in de palliatieve zorg? Palliatieve zorg draait om verbinding en dat betekent dat we als zorgverleners voor iets STAAN. We betekenen iets op maatschappelijk vlak! **Dr. Marc Desmet** geeft een slotbeschouwing over ‘zelfbeschikking-in-verbinding’.

## VOOR WIE

Verpleegkundigen, artsen, verzorgenden, zorgkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, moreel consulenten en alle andere geïnteresseerden.

## WAAR & WANNEER

Dinsdag 22 september 2015 van 13u00 tot 18u30 in het Cultureel Centrum, kunstlaan 5, 3500 Hasselt

## PROGRAMMA

- 12:00 Ontvangst met koffie en lekkers
- 13:00 Opening en woordje door Prof. Dr. Johan Menten, Dr. Gert Ghijsebrechts en mevr. Hilde Claes
- 13:15 Intermezzo: Isabel Vermote: Hoe toont kunst dat verlies, afscheid en dood mensen verbindt?
- 13:25 Dr. Joke Bossers: De kracht van kwetsbaarheid door verbinding
- 13:50 Kristine Jacobs: Patiëntgerichte casuïstiek
- 14:00 Else-marie van den Eerenbeemt: Verbondenheid bezien vanuit loyaliteit, leed en liefde. Palliatieve zorg; van loden last tot lichte plicht.
- 14:45 Muzikaal intermezzo
- 14:50 Pauze
- 15:20 Karine Vanbuel: Hulpverlenersgerichte casuïstiek
- 15:30 Magda Van de Wiele: Teams: verbinding voelen in verscheidenheid
- 16:15 Muzikaal intermezzo
- 16:20 Dr. Marc Desmet: De Vlaamse palliatieve zorg. Wij betekenen iets!
- 16:50 Broodjesmaaltijd
- 17:30 Nieuws vanuit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- 17:40 Onderzoekresultaten voor het werkveld
- 18:25 Afsluiting van het congres

## INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via de website [www.npzi.be](http://www.npzi.be)

Deelname aan het congres kost €40 per persoon bij inschrijving vóór 1 augustus 2015. Bij inschrijving na deze datum betaald u €50. Na verwerking van uw gegevens wordt een bevestigingsbrief per mail gestuurd met de toegangscode en een factuur per post verzonden met het verzoek tot betaling. **Opgelet!** Uw betaling dient ons te bereiken vóór de vervaldag van de factuur, zo niet wordt uw toegangscode gedeactiveerd. Men kan enkel aan het congres deelnemen op vertoon van deze toegangscode die u op de bevestigingsbrief vindt.

Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien.  
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.



## BEREIKBAARHEID

### Met de auto

#### Vanuit Antwerpen/Luik/Brussel - E313

Je neemt afrit 28 (Hasselt Zuid) en volgt richting centrum via de Sint-Truidersteenweg. Je volgt deze steenweg tot over de spoorwegbrug, waar je aan de verkeerslichten de Kleine Ring oprijdt (schuin rechtdoor). Je volgt de Kleine Ring tot aan de tweede verkeerslichten, daar draai je rechts de Kunstlaan op waar je na het volgende kruispunt cultuurcentrum Hasselt aan je rechterkant ziet liggen.

#### Vanuit Eindhoven/Aachen/Heerlen/Brussel - E314

Je neemt afrit 29 (Houthalen) en volgt richting Hasselt. Na een 15-tal kilometer kom je Hasselt binnen via de brug over het Albertkanaal. Hier steek je de Grote Ring (N 71) over en rijd je rechtdoor op de Kempische Steenweg tot aan de Kleine Ring; je draait af naar rechts en volgt de Kleine Ring (Thonissenlaan/de Schiervellaan/Guffenslaan) tot je aan je rechterkant de Kunstlaan ziet liggen. Daar draai je rechtsaf waar je cultuurcentrum Hasselt 100 meter verder ziet liggen aan de rechterkant.

### Parking

Aan de achterzijde van cultuurcentrum Hasselt vind je een gratis parking. Overdag is een deel van deze parking met een slagboom afgesloten en exclusief toegankelijk voor bezoekers van cultuurcentrum Hasselt.

Als de parking aan cultuurcentrum Hasselt volzet is kan je terecht in één van de betaalparkings, meer informatie hierover vind je terug op <http://www.parkings-hasselt.be/>

### Met het openbaar vervoer

Aan het station van Hasselt neem je:

- De Boulevardpendel, die elke 5' van 7.30 tot 19 u rijdt. Je stapt af aan de halte Kunstlaan en moet dan nog 100 m te voet naar cultuurcentrum Hasselt.
- De lijnbus H1, die om het half uur richting cultuurcentrum rijdt, halte Kunstlaan. De laatste bus vertrekt omstreeks 19.20 u aan het station.

