

# KINDVRIENDELIJK COMMUNICEREN OVER KANKER

## Boekenlijst

 <p><b>Twee tieten in een envelop</b> Mag je nog lachen als je moeder doodziek is? Wim Daniëls</p> <p><b>Twee tieten in een envelop. Mag je nog lachen als je moeder doodziek is</b></p> <p>Wim Daniëls</p> <p><i>Unieboek, 2009, 110 p.</i></p>	<p>De moeder van de elfjarige Wietske heeft borstkanker en Wietske weet dat haar moeder niet lang meer zal leven. Daarom wil ze geen lid meer zijn van de moppenclub bij haar op school. Lachen terwijl je moeder doodgaat, dat kan toch niet? En er zijn meer moeilijke vragen waarmee Wietske worstelt. Terwijl haar moeder steeds zieker wordt, gaat het dagelijks leven gewoon verder. De klas verdeelt zich in twee kampen als er een tweede moppenclub wordt opgericht. Thuis maakt Wietske ruzie met haar broer, die boos is op de hele wereld. En er moeten sinterklaassurprises worden gemaakt. Tussendoor wordt Wietske ook nog eens verliefd. Allemaal heel normale gebeurtenissen, maar als je moeder ernstig ziek is, krijgen ze een heel andere betekenis.</p> <p>Leeftijd: vanaf 10 jaar</p>
 <p><b>Oma en het Kankermonster</b> Griet De Broeck</p> <p><b>Oma en het Kankermonster</b></p> <p>Griet De Broeck</p> <p><i>Mj Publishing, 2011, 16 p.</i></p>	<p>In 2010 werd Griet De Broeck behandeld voor borstkanker. Haar kleindochter was op dat moment bijna drie. Ze stelde veel vragen en maakte de ziekte van haar oma van zeer nabij mee. 'Haar vragen en fantasievolle beleving van het "gevecht" maakten die periode voor mij vaak draaglijk en soms zelfs hilarisch grappig. Ik heb voor Ada ons verhaal opgeschreven voor later, wanneer ze de foto's van haar kale oma ziet en zich het hele verhaal misschien niet meer kan herinneren', vertelt Griet De Broeck. Nu het verhaal klaar is, wil Griet De Broeck het graag delen met andere kinderen, grootouders en ouders.</p> <p>Leeftijd: vanaf 5 jaar</p>



### **Mama's borst is ziek**

*Hanneke De Jager*

*Den Boer/De Ruiter, 2012, 36p.*

Een prentenboek voor jonge kinderen met een moeder met borstkanker. In simpele en heldere teksten wordt uitgelegd wat borstkanker is en hoe het behandeltraject eruit ziet. Over een gemeen bobbeltje, chemo, kaal worden en een nepborst. De meest voorkomende fases worden in het boek besproken.

Leeftijd: tot 7 jaar



### **Vuur en vlam**

*Geert De Kockere en An Dom*

*Manteau, 2011, 32p.*

De drakenman, de drakenvrouw en de drakenkinderen hebben vuur, heel veel vuur, vuur en vlam. En ze spuwen het om het verst. Maar op een avond zit de drakenvrouw plotseling zonder vuur. Wat scheelt er? Wat dooft er haar vuur? Waar is haar vlam? En krijgt ze die ooit nog terug? Vuur en Vlam is een prentenboek over kanker en wat kanker met je doet. Geert De Kockere schreef het in een sobere en poëtische taal naar het waargebeurde verhaal van An Dom, een drakenvrouw met een drakenman en twee drakenkinderen.

Leeftijd: vanaf 4 jaar



### **Het hart van mama**

*Pascale De Snijder*

*Baeckens Books, 2011, 36 p.*

Pascale De Snijder kreeg in mei 2006 huidkanker. Gelukkig kende haar verhaal een goede afloop. Met haar 13-jarige zoon kon de auteur over haar ziekte praten, maar ze stelde zich meteen de vraag hoe mama's zo iets moeten uitleggen aan hun kind. Het prentenboek vertelt een interactief verhaal voor kinderen van 5 tot 9 jaar en hun mama.

Leeftijd: van 5 tot 9 jaar



### **De tuin van Jonas**

*Brigitte Mercier- Schuermans*

*Uitgeverij Nauwelaerts, 2000, 32 p.*

Het verhaal gaat over de vriendschap tussen Jonas en tuinman Fred. De tuinman geeft aan de hand van een eenvoudige metafoor uitleg over de ziekte die bij de moeder van Jonas is vastgesteld. Gratis te bestellen via Stichting tegen Kanker.

Leeftijd: van 4 jaar tot 12 jaar



### **Als rozenblaadjes vallen**

*Birgit Minne*

*Uitgeverij Clavis, 2003, 103 p.*

Guus is 18 jaar, zit in een instelling en moet van zijn psychologe zijn levensverhaal neerschrijven. Guus woont samen met zijn moeder, zijn vader is dood. Hij heeft een heel hechte band met zijn moeder. Ze probeert hem zo goed mogelijk en streng op te voeden, ondanks haar hoofdpijn. Op een dag wordt er een knobbeltje in haar hoofd ontdekt. Een tumor. Moeder krijgt chemotherapie en geneest. Ze besluit nu allerlei fijne dingen te gaan doen met haar zoon. Het lijkt allemaal prima te gaan, ze maakt lol en gooit al haar principes over boord. Maar Guus voelt aan dat er iets niet klopt en neemt een moeilijke en onverwachte beslissing .

Dit boek kan een goede aanzet zijn om met jongeren te praten over zaken zoals kanker, tumor, bestraling, ziek zijn, euthanasie, waarheid achterhouden voor iemands bestwil, leven van dag tot dag of piekeren over de toekomst... Ook pesten krijgt een plaats in het boek en kan aangekaart worden.

Leeftijd: vanaf 12 jaar



### **Mama is heel ziek**

*Moore-Mallinos*

*Veldboeket Lektuur Uitgeverij, 2009, 32 p.*

Leven met het feit dat mama kanker heeft is een verschrikkelijke gebeurtenis voor Tibo. De ziekte brengt veel veranderingen mee in het gezin en Tibo blijft in alle drukte alleen met een heleboel vragen achter. Dit boek tracht een antwoord te geven op een aantal vragen van kinderen wanneer bij één van de ouders kanker is vastgesteld. Er wordt uitgelegd wat chemotherapie inhoudt en welke veranderingen er kunnen opduiken binnen de normale dagelijkse activiteiten. Mama wordt al snel weer beter, maar er wordt meegegeven dat mama altijd opnieuw erg ziek kan worden.

Leeftijd: tot 6 jaar



### **Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen**

*Helle Motzfeld*

*VOKK, 1995, 39p.*

Prentenboek waarin uitgelegd wordt aan een klein kind wat kanker is, en met name hoe chemotherapie werkt en waarom het zo'n zware behandeling is. Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, 2001 (ook in het Turks en Arabisch). Verkrijgbaar via [www.vokk.nl](http://www.vokk.nl).

Leeftijd: vanaf 2,5 jaar tot 7 jaar

 <p><b>Het monster van mama</b> Marleen Mutsaers</p> <p><i>Thoeris (Nederland), 2007, 162 p.</i></p>	<p>Toen Marleen Mutsaers borstkanker kreeg, besloot ze over haar ziekte een verhaal voor kinderen te schrijven. Het gaat over Mara, een meisje van tien jaar. Op een dag vertelt haar moeder dat ze ziek is, er ziek. Opeens is alles anders thuis en daar moet Mara erg aan wennen. Een boek over een alledaags gezin, geconfronteerd met kanker.</p> <p>Leeftijd: vanaf 9 jaar</p>
 <p><b>Radio Robbie en zijn jacht op de slechte kankercellen</b> Naafs-Wilstra</p> <p><i>VOKK, 1998, 49 p.</i></p>	<p>Radio-Robbie legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van tekeningen uit wat kanker is, wat er gebeurt als je bestraald wordt en waarom je er bijvoorbeeld zo moe van wordt.</p> <p>Leeftijd: vanaf 4 jaar</p>
 <p><b>Het klokhuisboek over kanker</b> Fiona Rempt</p> <p><i>Pimento, 2010, 96 p.</i></p>	<p>Voor kinderen én hun ouders die te maken krijgen met kanker en er meer over willen weten. Naast informatie over kanker (wat is kanker precies? Wat gebeurt er in je lichaam? Wat kun je ertegen doen?) vindt u er ook reacties en ervaringen van kinderen en interessante weetjes en tips.</p> <p>Leeftijd: vanaf 9 jaar</p>
 <p><b>Grote boom is ziek</b> Nathalie Slosse</p> <p><i>Uitgeverij Abimo, 2009, 40p.</i></p>	<p>Prentenboek dat de jongste kinderen laat kennismaken met een lotgenootje, wanneer iemand in hun omgeving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte.</p> <p>Leeftijd: vanaf 2 jaar</p>



**Toverdruppels**  
Nathalie Slosse

*Uitgeverij Abimo, 2012, 40p.*

“Snuiter is verdrietig, want zijn vriend Grote Boom is ziek. Als hij begint te huilen, verschijnt de Tranenfee. Zij vangt zijn tranen op in een flesje. In haar tas zitten nog meer flesjes, voor de andere dieren in het bos. Want als je huilt omdat je van binnen pijn hebt, komen er toverdruppels. En daar kan de Tranenfee iets heel bijzonders mee. Maar alvorens Snuiter dát ontdekt, heeft hij veel vriendjes een zachte schouder geboden om op uit te huilen. Want met een vriend in de buurt, luchten tranen op en is er daarna weer ruimte voor plezier!”

Leeftijd: tot 6 jaar



**Een bloes met armen**  
Pieke Stuvet

*Podium, 2001, 103 p.*

Een boekje voor kinderen van wie de moeder borstkanker heeft. Geschreven vanuit de wereld van een kind, in de taal van een kind.

Leeftijd: vanaf 8 jaar.



**Gewoon pech, als je moeder borstkanker heeft**  
Ester Smid

*SWP, 2010, 96 p.*

Een soort werkboek voor kinderen vanaf acht jaar die een ouder hebben met kanker. Met antwoorden op heel veel vragen, reacties van andere kinderen en plaats om op te schrijven wat het kind zelf meemaakt.

Leeftijd: vanaf 8 jaar



**Mijn mama heeft bloot haar**  
Hanneke Karthaus

*Thoeris, 2010, 24 p.*

Als Mama ziek wordt, is dat voor kinderen aangrijpend, zeker bij een ernstige ziekte als kanker waarbij ze naar het ziekenhuis moet. Trouwens: wat is dat eigenlijk precies, kanker? In 'Mijn mama heeft bloot haar' wordt voor jonge kinderen duidelijk wat borstkanker met mama doet en welke veranderingen in het gezin. Een kleurrijk geïllustreerd prentenboekje over kanker, voor jonge kinderen.

Leeftijd: tot 6 jaar



### **Mama heeft kanker**

S. Van Mol en A. De Bode,

Vlaamse Liga tegen Kanker, i.s.m. De Eenhoorn,  
2003, 22 p.

De mama van Bram en Lise heeft kanker. Hiermee begint voor hen een verwarrende tijd met heel veel vragen en verdriet, maar toch ook met leuke dingen. Samen met mama en papa slaan ze er zich doorheen.

Leeftijd: tot 9 jaar



### **Een vader voor altijd**

Dolf Verroen

Uitgeverij Leopold, 2010, 96p.

De vader van Ruben is ernstig ziek. Hij heeft kanker. Na een zware operatie komt hij weer thuis. Even lijkt het of alles goed komt. Toch is het voor Ruben een verwarrende tijd. Mag hij wel hopen dat papa weer helemaal de oude wordt? Hij zoekt een uitlaatklep bij zijn vrienden. Als hij op een dag een slecht rapport heeft, wordt zijn vader erg boos. Hij vindt dat Ruben zijn toekomst op het spel zet.

Gelukkig doen ze tijdens de zomer ook veel leuke dingen samen; ze gaan fietsen en zoeken samen mooie plekjes op. Maar na een aantal maanden gaat het snel bergaf. Papa doet eerst alsof er niets aan de hand is. Maar steeds vaker zoekt hij de stilte op, of trekt hij zich terug in zijn muziekkamer. Soms voert hij lange gesprekken met zielsverwanten en hij sluit ook weer aan bij de kerk. Ook met Ruben praat papa over ernstige zaken. Hij legt hem uit waarom hij zo boos was over die slechte cijfers. Zelf kon hij zijn droom om balletdanser te worden niet waarmaken. De baan op een verzekeringskantoor heeft hem nooit geboeid. Hij hoopt dat Ruben later wel een beroep kan kiezen waar hij van houdt.

Het afscheid komt toch nog sneller dan verwacht. Ruben en mama willen een verzorgde uitvaart. Samen blikken ze terug op de moeilijke periode die achter de rug ligt, maar de dankbaarheid om alle mooie momenten overweegt. Ruben krijgt ook veel steun van zijn vrienden. Eigenlijk benijden ze Ruben een beetje. Kevin noemt Rubens vader 'Een vader voor altijd. Die vergeet je nooit meer.'

Leeftijd: vanaf 12 jaar